

Πρόγραμμα Αρκτούρος Αι'



Ο Αρκτούρος είναι ένας σύλλογος που φροντίζει για ζώα υπό
εξασφάλιση. Όπως η καφέ αρκούδα και ο λύκος.

Μάθαμε γι' αυτά τα ζώα και τους κινδύνους που έχουν.

Διαβάσαμε και εφημερίδες και άλλες ιστορίες.

ΝΙΚΟΛΑΣ



Η χελώνα «Καρέττα Καρέττα»

Στο σχολείο μαθαίναμε για τη θαλάσσια χελώνα Καρέττα Καρέττα. Είδαμε στην τάξη πολλά βίντεο. Μια χελώνα έτρωγε μια μεγάλη μέδουσα και έναν αχινό. Μια άλλη χελώνα είχε πιαστεί από το αγκίστρι ενός ψαρά και κινδύνευε να πνιχτεί. Λυπήθηκα πολύ που το είδα!

Αι' Ασηασία

Πρόγραμμα "Ασφαδές Διαδίκτυο" Α1'



Προχθές Συζητήσαμε μια ορίσα για το Ασφαδές Διαδίκτυο. Μάθαμε πώς να παίζουμε και να μαθαίνουμε με ασφάλεια. Μάθαμε ότι πρέπει να φωνάξουμε τον μπαμπά και την μαμά, όταν μας βρεί κάτι περίεργο η θόνη. Όταν παίζουμε στο Διαδίκτυο πρέπει να προσέχουμε.

Επίκοι



Γιορτή Βιβλίου

ΣΤΗΝ γιορτή του βιβλίου στο
σχολειό μας έγινε έκθεση βιβλίου.

Ήταν πολλά βιβλία πάνω σε θρανία
και εμείς τα βλέπαμε και τα

ξεφυλλίζαμε. Αγοράσαμε πολλά βιβλία
και μου άρεσε πολύ.

Αντριάννα Β

Αι'



Χριστουγεννιάτικη γιορτή.

Τα χριστούγεννα είχαμε κάνει μια φανταστική γιορτή. Ήταν η Μπάμπουσκα. Μια κυρία είχε έρθει να μας δώσει. Βάλουμε πολύ ωραίες στολές. Δύο παιδιά ήταν η Μπάμπουσκα. Άλλα παιδιά ήταν τα αστέρια. Άλλα παιδιά ήταν χωριατοπούλες και χωρικοί.

Όταν τελειώσαμε την γιορτή οι γονείς μας μας χειροκρότησαν. Μου άρεσε πολύ.

Αναστασία

Επίσκεψη στο Ίδρυμα Ελευθέρου Βενιζέλου Αί'



Στο Ίδρυμα Ελευθέρου Βενιζέλου πήγαμε με

λεωφορείο. Μετά μας κολλήσανε ένα

αυτοκόλλητο που έγραφε το όνομά μας.

Υστερα μπήκαμε στο μουσείο. Στο μουσείο

είδαμε κορνίζες με τον Ελευθέριο Βενιζέλο

όταν ήταν νέος και όταν ήταν γέρος. Μετά

μπήκαμε στο σαλόνι. Εκεί μας είπε μια κυρία

την ιστορία που ήταν η ζωή του Ελευθέρου

Βενιζέλου. Αργότερα πήγαμε στην

τραπεζαρία και είδαμε το ζάρι των συναισθημάτων.

Έτσι περάσαμε πάρα πολύ ωραία.

Αντοιάνα Α.